

Jaarverslag Rotary Club Utrechtse Heuvelrug 2021-2022

Vrienden,

De tijd vliegt, vandaag komt er al weer een einde aan een Rotary jaar en wel het 31^{ste} jaar van onze club. Ruim 1½ week geleden vierden wij ons, door Corona vorig jaar, uitgestelde 30-jarig lustrum met een spetterend “floating dinner” in Utrecht, waar een boot ons meenam door de Utrechtse grachten en ons in de loop van de avond afzette bij verschillende restaurants om ons voorgerecht, ons hoofdgerecht en ons nagerecht te krijgen. Een buitengewoon leuk, ontspannen en gezellig samenzijn, weliswaar een jaar na dat echte lustrum maar daarom niet minder geslaagd.

Het was het jaar van Onno die onze club rustig en beheerst door de hopelijk laatste oprispingen van de Corona crisis loodste, en met al zijn historische kennis veel zaken en verhalen in perspectief plaatste. En ook de jeugd werd, zoals we vorig jaar al verwachtten niet vergeten. Toen dat weer mogelijk was initieerde Onno in april ogenblikkelijk een door ons begeleide jeugdtour naar Kamp Amersfoort.

Het jaar begon, zoals gebruikelijk met een rustige periode waarin we een aantal malen met wie dat wilde informeel bijeen kwamen bij Darthuizen. Erg gezellig en we genieten dan van een heerlijke maaltijd die door Niels voor ons wordt samengesteld. Het is al min of meer een traditie die door een aantal fellows trouw wordt bezocht.

Door de Corona perikelen hadden we dit Rotary jaar maar één zomerzothedbijeenkomst op 17 augustus in Wijk bij Duurstede waar we in de Wijkse moestuin onze handen uit de mouwen zouden steken maar door het slechte weer werd dit afgelast en genoten we alleen van een prima maaltijd. Toch altijd gezellig om met een aantal clubs uit de regio bij elkaar te komen.

Gelukkig was het aantal bijeenkomsten dat niet doorging vanwege een lock down beperkt. In december en in januari moesten we weer een aantal malen virtueel via teams bijeen komen maar de rest van het jaar konden we genieten van onze fysieke bijeenkomsten bij Darthuizen.

Helaas moest ook het kerstdiner door de lock down voor de tweede keer worden afgelast maar onze andere externe evenementen, de traditionele koningsborrel bij Ger Pieter en Carin en onze uitgestelde lustrumbijeenkomst in Utrecht konden tot dit jaar weer als vanouds plaatsvinden. Velen van ons genoten daarvan en het was een feest om met onze partners weer bij elkaar te kunnen zijn.

Tijdens de koningsborrel werden er het afgelopen jaar 3 leden benoemd tot Paul Harris Fellow. Willem Nijman werd bevorderd tot fellow met 3 saffieren en Jan Sinoo en Joop Lobstein werden benoemd tot Paul Harris Fellow.

We hebben dit jaar twee nieuwe leden verwelkomd. Op 15 juli is Ben Keller geïnstalleerd als lid van onze club en op 18 november Arnaud Kramer. Daarmee is ons ledental op 25 gekomen. Het blijft belangrijk om onze club de komende jaren verder uit te breiden, onze gemiddelde leeftijd te verlagen en tegelijkertijd de slagvaardigheid van de club te vergroten.

Het opstarten en oppakken van nieuwe projecten kost na de Corona crisis tijd. Dit jaar helaas geen golftoernooi gehad maar dat komt er gelukkig weer aan in het nieuwe jaar. We hebben vooral wat kortlopende handen uit de mouwen activiteiten gedaan. Zo hielpen we twee keer het Arboretum in Doorn. Verzorgden we de begeleiding van Leersumse schoolkinderen naar Kamp Amersfoort en verleenden we vriendendiensten bij Rutger in Bergen op Zoom, waar we Amerikaanse vogelkers hielpen bestrijden en verzorgden enkele fellows taalcoaching voor asielzoekers. En we staken onze handen uit de mouwen bij enkele concerten van de vrienden voor de Maartenskerk in Doorn en de avondvierdaagse in Leersum.

Zoals gebruikelijk ook dit jaar twee avondjes van zes oftewel firesides meetings. Het eerste op 11 november, waar we met elkaar onder het genot van een lekker glas wijn filosofeerden over Rotary en het klimaat. Er was natuurlijk sprake van enig verschil van mening maar de conclusie was eensgezind en er is een donkerbruin vermoeden dat het de verkeerde kant opgaat met het klimaat, maar het bewustzijn neemt tegelijkertijd toe. Rotary en klimaat zijn gekoppeld door de voorbeeldfunctie die Rotarians hebben in de maatschappij. Een eenduidige conclusie werd niet getrokken maar zaken als consu-minderen, zonnepanelen, warmtepompen en de noodzaak om het politiek en maatschappelijk met visie en overkoepelend aan te pakken worden toch wel algemeen gedeeld.

Het tweede avondje van zes werd gehouden op 17 maart. Het thema Rotary en vernieuwing mocht breed worden opgevat. En zo gingen de discussies dan ook over de sterke kanten van onze club, de fellowship, de attendance, de fundraising door het golftoernooi en de goede activiteiten, zoals ons Rotary weekend en natuurlijk ook over wat er beter en meer zou moeten. Meer projecten en handen uit de mouwen en wellicht eens kijken naar de frequentie van onze wekelijkse bijeenkomsten.

Ja, vrienden gelukkig ging ons Rotary weekend dit jaar door en wel op 23 en 24 september. Een prachtige tocht dit jaar, tot in de puntjes verzorgt door Henk en Berno, die ook zorgden voor prachtig weer. Voor het eerst in al die jaren een volledig digitale route op onze smartphones over de bosrijke Veluwe naar de waterrijke omgeving van Noordwest Overijssel, waarbij we te voet en per boot Giethoorn verkenden en elektrisch over het Bovenwiede konden punteren. Voor een enkeling een nostalgische ervaring en voor de iedereen een heerlijke dag. Daarna weer terug langs de IJssel naar de Veluwe, naar het voortreffelijke hotel Dennenheuvel in Epe en de zondag weer verder naar het Airborn museum en de Westerbouwing.

Ons programma was weer goed gevuld. We hebben dit jaar twee levensberichten mogen horen van Evert-Jan en Joop, altijd hoogtepunten in een Rotary jaar.

En we mochten weer de nodige gastsprekers ontvangen. Op 9 september waren Iselle van Ruijven en Irene Wassenaar onze gasten en zij informeerden ons over het zeldzame ziektenfonds, dat kinderen met een zeldzame ziekte help en probeert iets voor hen te organiseren. Een heel goed doel dat zeker de moeite waard is om nog eens bij stil te staan.

Op 16 september taalcoaching door een internationaal gezelschap. Een interessant en motiverend verhaal over taalcoaching, door vluchtelingen uit Iran, Afganistan en Limburg, die asielzoekers helpen bij het aanleren van de Nederlandse taal. Iets wat daarna door enkele fellows verder is opgepakt.

Op 14 oktober vertelde Dikran Sarian, officier van justitie ons zijn verhaal over ontnemingen, het afpakken van geld en goederen bij criminelen.

Op 4 november gaf Marcel Cremers een boeiend betoog over raatakkerssporen op de Utrechtse Heuvelrug. Marcel nam ons mee naar de geschiedenis, 2500 jaar geleden van onze mooie omgeving. Nieuwe hoogtemeting technieken maken het mogelijk om het landschap van toen op basis van hoogteverschillen nog beter in kaart te brengen. En dat heeft Marcel op een zeer mooie manier gedaan. Het blijkt dat er toentertijd vele zogenaamde raatakkers op de Utrechtse Heuvelrug waren te vinden. Kleine akkertjes waar gewassen op werden verbouwd en vee op werd gehouden t.b.v. de eigen voedselvoorziening. Een waardevol stukje erfgoed!

Op 9 december via teams een presentatie van Pablo Dominguez Villar, de schoonzoon van Jan de Bruijn. Hij vertelde ons over Europol, een organisatie die zich bezighoudt met georganiseerde misdaad, illegale immigratie, cyber crime en financiële en economische fraude. Met als devies "Make Europe safer".

Op 5 mei een interessant verhaal van Ellen van der Stelt, verpleegkundig specialist. Zij geeft ons een presentatie over vluchtelingenstromen richting Europa, waaruit haar grote betrokkenheid met deze mensen en problematiek blijkt. Zij heeft zowel op Lesbos als in Roemenië gewerkt.

Op 2 juni een heel bijzondere voordracht van Marie Thérèse ter Haar. Een avond waarbij ook onze partners welkom waren en daar werd door een aantal van hen gebruik van gemaakt. Zij schetste ons vanuit haar persoonlijke ervaringen uit Rusland en de Oekraïne een bijzonder beeld van de huidige Oekraïne oorlog en de geopolitieke spanningen tussen Oost en West en de hoofdrolspelers die naar haar overtuiging een rol spelen in de wortels van dit conflict. Een prachtig verhaal, met veel feitenkennis en ook veel emotie.

Op 23 juni een boeiende voordracht van Henk Vlug, lid van de Rotary Club Veenendaal. Hij heeft het over Blockchain for dummies. Veelal wordt Blockchain in verband gebracht met de Bitcoin en met cyptovaluta. Maar Blockchain is uitsluitend de techniek en de Bitcoin is een toepassing die gebruik maakt van de Blockchaintechniek. In feite is Blockchain een manier om data vast te leggen op zo'n manier dat er niet mee gefraudeerd kan worden. Henk geeft de materie weer zodat we er met zijn na afloop iets van snappen. Hij gebruikt zelfs een spel waarmee hij het principe van blockchain uitlegt. Maar het blijft een lastige materie, maar wel met veel potentie.

En uiteraard weer veel eigen leden die hun verhaal deden dit jaar. Op 2 juli hield Onno zijn maidenspeech. En op 7 juli vertelde Jan de Bruijn over verborgen verhalen over de Vlaamse primitieven en de verborgen kunst in Vlaanderen. Op 17 augustus hield Erik Jan een beroepspraatje en dat ging uiteraard over beleggen en de organisatie waar hij voor werkt. Op 23 september nam Onno ons mee naar de Spaanse burgeroorlog en alle ellende die dat heeft veroorzaakt.

Op 28 oktober gaf Maarten een presentatie over Amr Insights met een directe inbreng d.m.v. een video verbinding met 3 mensen uit zijn team in Cairo, Nairobi en Johannesburg. Op 18 november verrast Rutger ons met een indrukwekkende voordracht over de Kaapvaart en dat moet niet worden verward met de piraterij. Een bijzondere inkijk in de vaderlandse geschiedenis.

Op 3 februari een beroepspraatje van Marinus over duurzaamheid en de Kernen. Een ambitieus duurzaamheidsprogramma, down-to-earth, pragmatisch en stapsgewijs opgebouwd. Er wordt getest en hybride warmtepompen geïnstalleerd. Uiteraard zijn dat grote investeringen met als doel het bereiken van volledige energieneutraliteit. Op 10 februari geeft Johann een prachtig verzorgde presentatie met als vraag: hobbyauto's, kunnen we er straks nog van genieten? Een actueel onderwerp. Het is echter Porsche waar Johann vanaf zijn jongste jeugd gek op is. En Johan schetst ons een beeld over E-fuels, wellicht een oplossing voor het uitstootprobleem. (27 januari heb ik mezelf maar toegevoegd als scribeent...., voor de annalen).

Op 17 februari weidt Ben ons in, in de wereld van het rentmeesterschap. Een korte vogelvlucht door het dagelijks werkveld van rentmeester Ben. Hij legt ons haarfijn uit wat het werk van rentmeester inhoudt. Aan de hand van een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden wordt ons steeds meer duidelijk over wat hem in de dagelijkse praktijk bezig houdt. Op 24 februari wederom een beroepspraatje van Erik Jan. En nu over het gedrag van de belegger. Een boeiend verhaal en met overtuiging gebracht.

En op 24 maart een hobbypraatje van Jan Sinoo die uitgebreid verslag doet van de restauratie van zijn klassieke Jaguar XK 20.

Op 21 april een beroepspraatje van Henk die ons meeneemt in de fascinerende wereld van sonisch boren. Een techniek waar Henk zich al jaren mee bezig houdt, een unieke match tussen technologie, innovatie en ondernemingskracht. En op 12 mei geeft Bart een kijkje in de wereld van artificiële Intelligentie en de toepassing daarvan bij de politie. Met je telefoontoestel in de hand achter het stuur riskeer je zo maar een boete. En op 19 mei praat Dirk ons even bij over zijn beroepspraktijk als advocaat.

Op 9 juni een verhaal van Arnoud over Sociale Cohesie en het Roseto Mysterie. Een bevlogen verhaal over Sociale Cohesie, Sociaal kapitaal, het Roseto Mysterie en de verschillen tussen Nederland en Curaçao waar Arnoud en zijn gezin jaren hebben gewoond. Tot slot op 16 juni een vooruitblik op het clubjaar 2022-2023 door Jan de Bruijn en Willem. Een goede voorzet voor het nieuwe jaar met een aantal goede suggesties.

Vrienden, we nemen afscheid van Onno als voorzitter en mogen gelukkig nog een jaar gebruik maken van zijn wijsheid en kennis binnen het Bestuur. Onno dank voor je inzet dit jaar, het was een mooi jaar waarin we ondanks Corona toch veel hebben kunnen doen.

En welkom aan onze nieuwe voorzitter Jan. Oud notaris en ik las laatst in een oud weekbericht dat je voorganger Henk de Cock ooit vertelde dat notaris het oudste beroep van de wereld was. Voor mij een eye opener want ik heb altijd gedacht dat je om iemand met het oudste beroep ter wereld in de club te hebben een gemengde club moest zijn. Jan heel veel succes en we gaan er met z'n allen een prachtig jaar van maken.

Leersum 28 juni 2022

Joop Lobstein